

## PASTORSBREV I OKTOBER 2014

### VÅRT HEM

Det har varit soliga dagar i september och dem har vi använt för att borsta och måla ytterväggar på våra hus i Bragdebo (mest Gertrud). Därtill har det varit vedsågning och röjning. Både brandsyn och avloppssyn förelägger oss nu större investeringar. Vi vill om några år kunna lämna ifrån oss ett gott hem och få en god efterträdare som förvaltar gården väl. Under senare tid har vi upptäckt den amerikanske författaren Wendell Berry. Han betonar att vara förankrad vid en plats, i lugn och ro, och inte ryckas med i dagens ytliga dator- och mobilvärld. Berry skriver att vi behöver balans mellan vila och arbete. Det finner vi i vår vision i Jes. 58. Vila i vers 11, arbete i vers 12.



70-åriga Gertrud i skylift! Och högre skall det bli.

### SORG OCH GLÄDJE

Sten, Kiells bror, dog för ett par år sedan. I Stens dator fanns många bilder, som vi fått ta del av och som väcker många minnen. Fortfarande är sorgen och saknaden stor efter en kär bror. Raija och hennes familj har nu svår sorg efter att hennes 11 månaders barnbarn Linnea dött och begravts. Vi måste få ha tid till sorgearbete, och församlingen är med i det. Vi tror inte det är Guds vilja att man skall dö i förtid, det är en konsekvens av syndafallet. Michaela har frågor om Stens död, Raija om Linneas död. Det är frågor vi inte har svar på.

### TONÅRING

Det är stor glädje med alla tonåringar vi har i Centrumkyrkan. I nystartade Konfa-skolan har vi sju elever, och alla är redan födda på nytt. Peder Möller och Ann-Sofie har en fantastisk undervisning. I söndagens gudstjänst fick vi be för sju tonåringar, som deltog i mötet. En ny generation är på väg in i församlingen och de är aktiva i Pär-Inge Larssons ungdomsarbete. Petra Larsson predikade underbart om Guds nåd, och skillnaden mellan lagens förbund och nådens förbund. Vi behöver detta budskap.

### ÖPPEN KYRKA

Vi har startat arbetet med Öppen kyrka onsdagar 10 – 12 under ledning av Gertrud, Lennart, Raija och Tatiana. Detta är också utifrån Guds direkta tilltal och vi vill inbjuda till fika, gemenskap, samtal, sång, musik, och bön. Det är viktigt att hela församlingen är delaktig i Öppen kyrka och alla är välkomna att vara med. Stå med och bed att detta får vara en kanal att nå människor som är boende i Heby och orterna runt omkring.

Vi vill också vara en Öppen kyrka för invandrare och flyktingar, därför inbjöd vi förra onsdagen till Missions- & Integrationskväll i CK Sala. Många var med, särskilt afrikaner. Det var en inspirerande kväll. Vi talar om att träffas så här fyra gånger om året. På lördag kl. 14 har vi Öppen kyrka för finskspråkiga i Centrumkyrkans café. Anneli och Markku Heikkilä samt Raaija är ansvariga och vi möts några gånger per termin. Detta är en annan grupp människor vi vill integrera i församling och samhälle.

## **MYCKET PLANERING**

Under senaste veckorna har Kiell träffat NEAT (apostoliska teamet för Östra Sverige), och planerat för Dave Richards och Buck Hudsons besök i Heby 15/10, i Västerås 18/10, samt Buck i Heby 19/10. Vi har arbetat med planering för Nordisk Träningsskola (vår region 17 nov. – 27 jan.). I Heby blir de sex eleverna 11 – 18 januari 2015 med intensivt program. Logi är ordnat för två i Harbo, två i Vittinge, två i Heby. Kiell har haft dag med pastorerna i Heby kommun (ny pastor i Östervåla missionskyrka: Barbro Andersson). Vi planerar en konferens i vinter: "Väckelse & Tillväxt i Upplands landsbygd."

Dagligen har vi kontakt med och bön för pastor Roosevelt, som finns mitt i Ebola-pandemin i Liberia, samt pastor Safari och Sarah i flyktingläger i Uganda. Nöden är stor på många ställen i världen. Vi är lokala men har globala hjärtan. En forskare i USA vill ha hjälp med hur man stämmer psalmodikon, det instrument som skapades i Östervåla för att hjälpa väckelsefolket att lära sig sjunga psalmer & andliga visor.

## **NÄSTA VECKA**

På söndag 5 oktober kl. 11 firar vi Celebration i Centrumkyrkan Sala. På måndag 6 oktober kl. 18:30 har vi gemensam bön i Sala. Andreas och Kiell Tofters deltar måndag – onsdag 6-8 okt. i Nordic Team:s möte i Skåne.

***Allt gott i Kristus till er alla!***

***Hälsningar***

***Kiell & Gertrud***