



MISSIONRESA TILL RWANDA & UGANDA

Solweig Möller berättar:

Pastor Kiell, Peder och jag reste till Afrika den 6/11. Vi åkte då till Kigali i Rwanda där vi var i en vecka. Vi bodde hemma hos pastor Enock och hans fru Janine med deras tre barn. Kiell hade tillgång till en dusch med varmvatten (oftast mer likt rumstempererat) medan Peder och jag bara hade kallvatten indraget och varmvatten fick vi i en balja bredvid varje kväll. El och lampor till vårt gästrum höll de fortfarande på med att dra in när vi anlände. För vår skull köpte de hem toapapper till oss gäster. Mat och frukt var lätt att tycka om och att äta. Gästfriheten var fantastisk!

Tisdag morgon åkte vi till Akagera park, en nationalpark med många vilda djur som visade upp sig för oss, bortsett från lejonen och leoparderna, som höll sig gömda. En fantastisk upplevelse!

Vi hade två dagars ledarutbildning i Enocks församling, där han bjudit in ett 50-60-tal ledare från olika församlingar och där vi alla tre hade varsitt undervisningspass varje dag onsdag och torsdag. Dessutom hade Kiell ett bibelstudium på onsdagskvällen och Solweig ett på fredagskvällen. Peder predikade i Enocks församling på söndagen och Solweig sjöng, spelade och delade ett vittnesbörd, medan Kiell åkte till en annan församling och höll en predikan. Efter söndagsmötena hade vi en träff tillsammans med Enocks ledarskap som avslutades med gemensam lunch hos en kvinna i församlingen. På fredagen åkte vi till minnescentret för massmorden 1996 då 1 miljon människor dödades pga av etnicitet, många av dem av sina grannar och vänner. Vi träffade också Salt & Lights ledare, James, i Rwanda på söndagskvällen, samt besökte hans kyrka och nybyggnation av församlingens skola på måndagsförmiddagen.



Pastor Enock & Jeanine med barn

Enock visade och berättade också om de hjälparbeten de gör i församlingen, som att ge sömnadsutbildning till fd. prostituerade kvinnor så att de kan starta sin egen business med hjälp av en symaskin efter avslutad utbildning och på så vis försörja sig och sin familj. Dessutom har de ett matprojekt där de ger mat till fattiga barn en gång/dag måndag-fredag, ca 100 barn/dag.

På måndagen flög vi vidare till Uganda där vi fick bo på ett hotell/motell. Peder och jag hade bara besök av olika spindlar, skalbaggar, kackerlackor, myggor och flugor i vårt rum, medan Kiell även fick besök av en söt liten ödla. Men den ville han inte heller ha innanför myggnäten. Vi umgicks med Pastor Safari, hans fru Sara och deras 4 barn samt två extra, föräldralösa barn. De är själva flyktingar från Kongo och driver en församling för fattiga flyktingar i området där de bor. De utbildar också framförallt kvinnor i handarbete så att de kan få lite försörjning till sina familjer. De jobbar också i ett flyktingläger där de nu har startat 6 församlingar. Där driver de också bland annat ett arbete att hjälpa kvinnor/flickor som utsatts

för våldtäkt, vilket många lider både fysiskt och psykiskt av. Familjen äger knappt något, men det de har delar de med sig av. Så stora hjärtan och gästfrihet!



Pastor Safari & Sarah med barn

Vi träffade ledaren för Salt & Light i Uganda, Titus och hans fru, samt en missionärsfamilj från Brasilien, Jonatas och Natasha med sina två små barn, som stöttar Safari och Sara i deras arbete. Vi besökte en flyktingfamilj från Burundi, läkarparet Euloge och Aline, som också brinner för att hjälpa fattiga människor att kunna få en bra sjukvård, samt en pastor från Burundi som studerar sin näst sista termin på universitetet i Kampala, Uganda.

Under hela resan i Uganda hade vi en privatchaufför, Nicholas, som aldrig var längre bort än ett telefonsamtal. Vägarna var deras redskap att lära oss att dansa på afrikanskt vis, sa de. Dessutom hade vi under hela Afrikavistelsen en kär broder, pastor Alex, med som servade, betjänade, samordnade, tolkade och förgyllde tillvaron i båda länderna. En oförglömlig resa som ger mersmak. Det finns så många möjligheter att kunna stötta och hjälpa dessa båda församlingar och pastorsfamiljer. Lite för oss kan vara skillnad på död och liv hos dem. Fantastiskt att ha fått en kontakt där vi kan stötta utan mellanhänder och vi har sett med egna ögon att de redan nu brinner för att hjälpa människor i nöd. Vi var hemma igen den 20/11 och hann då lagom till söndagsmötet i vår egen kära församling! Det var så härligt att se er alla igen! Nästa resa får gärna fler av er följa med!



Till vänster ser vi ALEXIS med Solweig & Peder. Alex är den första kontakten Kiell fick i denna region 2008. Han är ovärderlig som samordnare, administratör, tolk och allt i allo. Centrumkyrkan stödde hans utbildning i Social Work, Administration and Planning på universitetet.

Kiell Tofters skriver: Jag har sedan unga år rest 15 gånger till Afrika. 2010 var Petra med mig till Rwanda, Burundi och Kongo. Annars ensam från vår församling. Därför var det en stor glädje att Peder & Solweig kunde åka med denna gång för att de skulle

lära känna de vänner och församlingar jag haft kontakt med. Jag är mycket tacksam för denna resa och för samarbetet med Peder & Solweig. Vi hade ett mycket intensivt program, men allt gick bra. Jag är tacksam för Peder & Solweig att de trivdes så väl och mottogs så väl av alla vänner, pastorer och församlingar. De hade båda fantastiska ledarundervisningar, predikningar, vittnesbörd, sånger, förböner och samtal. Solweig smorde mina ögon och Peder skötte min portmonnä. De är ett strålande pastors- och missionärspär. Vi önskar alla tre att vår församling skall fortsätta med missionsarbete i denna region: Rwanda, Burundi, Kongo och Uganda.

JULKONSERTEN I CENTRUMKYRKAN HEBY

Efter att ha varit hemma en vecka fick vi delta i årliga julkonserten – **Julexpressen!** Det är en rikedom i vår församling att vi år efter år kan genomföra Julkonserten med en så hög kvalitativ nivå på innehåll, sång & musik, teknik, värdskap & vaktmästeri, vacker kyrka, glädje & tacksamhet, fika med god gemenskap. Efter konserten blev det flera viktiga personliga samtal och förbön. Guds rike tillkommer genom denna konsert.



GUDSTJÄNSTER JUL & NYÅR

- 4/12 Celebration i Sala
- 11/12 och 18/12 Gudstjänst i Heby
- Juldagen kl 11 Julgudstjänst & Nattvard
- Nyårsdagen kl 13 Nyårslunch
- 8/1 och 15/1 Gudstjänst i Heby
- 15 – 22 Fastevecka

PERSONLIGT

Jag (Kiell) har träffat kyrkoherde Ulrika Lindholm, som under ett år var sjukskriven pga svårartad cancer och allvarliga följsjukdomar. När Ulrika var som svagast hade hon gått ned 25 kilo. Men nu är Ulrika återställd och i full tjänst i Västerlövsta pastorat. Gud har besvarat många böner. Det var ett gott återseende för oss. Vi

hade mycket att samtala om. Och söndag den 29 januari kl. 11 firar vi gemensam gudstjänst i Västerlövsta kyrka. Det blir dialogpredikan och Ulrika önskar att Centrumkyrkans lovsångsteam sjunger.

Vår dotter Rebecca mår inte bra och har under senare tid blivit sämre. Vi får hjälp av Akademiska sjukhuset och kommunen, samt hjälper nu Rebecca byta boende från lägenhet i Morgongåva till gruppboende i Heby. Tack för alla förböner och tack för hjälp vid flytten. Detta är församling!

Vi älskar er alla! Kiell & Gertrud

