

CENTRUMKYRKAN .info

ÅRSBERÄTTELSE FÖR CENTRUMKYRKAN I HEBY

För år 2006 - församlingens 18:de verksamhetsår

Centrumkyrkan är en evangelisk karismatisk frikyrka, dvs. medlemskapet bygger helt på frivillighet, med målsättningen att **"hjälpa människor hitta fram"**. Evangelisk i den bemärkelsen att vi tror att Bibeln som Guds Ord är den enda auktoriteten för kristen tro. Den evangelikala rörelsen, som finns inom många olika samfund över hela världen, har i Lausannedeklarationen formulerat sin ideologiska grundsyn, som vi helt delar. Vi är en karismatisk församling, eftersom vi är helt beroende av Den Helige Andes ledning och hjälp.



Pastor Andreas Tofters:

Att vara pastor för Centrumkyrkan i Heby är en stor glädje och förmån. När jag tänker på Er alla som ger av sin tid och sitt engagemang, för att på olika sätt försöka nå ut med evangeliet till Heby/Sala kommuner blir jag så tacksam. Vi brukar säga att vi är en dynamisk församling – här finns unga/gamla, vita/svarta, fattiga/rika, svaga/starka, tjocka/smala, nykristna/gammalkristna, sjuka/friska, glada/ledsna – alla får plats. Centrumkyrkan är en församling som är ett exempel för andra församlingar och för världen – ljus och salt.

Vår lokal inte är mycket att skryta med, men vi är nog världens bästa församling! Vi har under året haft många tankar på vilken väg vi skall ta

gällande lokal. Samtal med kommunen har inletts, vilket är bra på sikt. Våra lån har vi betalat av så vi är nu skuldfria! Gud sa under året att Han kommer öppna dörren för oss när tid är!

Leva med mål och mening

Under 2006 har vi som församling arbetat oss igenom boken: "Att leva med mål och mening" skriven av Rick Warren från USA. Boken har hjälpt oss förstå varför vi är här på jorden som kristna. Syftena med våra liv är:

1. Skapad för att glädja Gud,
2. Skapad för Guds familj,
3. Skapad för att bli lik Kristus,
4. Skapad för att tjäna Gud,
5. Skapad för ett uppdrag.

Varje kapitel i boken predikades varje söndag och delades med varandra i hemgrupperna i veckorna. Syftet var att förbereda oss och bygga in en grund i våra liv av tjänande och att inte leva för oss själva.

Team

Om det inte vore för team tanken så skulle inte mycket hända i församlingen. I allt vi gör så arbetar vi i team, där alla bidrar på något sätt. När jag har varit ute och rest med pastor Dave Richards, England, så brukar han presentera oss som församlingen som lyckats delegera och arbeta i team. Eftersom jag arbetar 80% för AGFA – min tältmakartjänst och 50% i församlingen så klarar jag inte allt utan alla som

är med, tar sitt ansvar och arbetar för Guds rikets framväxt. När jag under året ibland varit för sliten, så har jag dock aldrig känt att jag står ensam, utan att församlingen alltid funnits där för sin pastor.

Salt & Light - EFK - Mötesplatsen

Som församling har vi förstått att ensam är inte stark. Därför har vi sökt samarbeta i olika former med olika organisationer och tjänster. Vi tror att vi 2006 i ett sekulariserat Europa behöver varandra mer än någonsin. Vi kan bygga och hjälpa varandra. Som församling är vi internationellt kopplade med Salt & Light, nationellt en del av samfundet Evangeliska Frikyrkan och lokalt samarbetar vi med de övriga frikyrkoförsamlingarna i något som heter Mötesplatsen. Genom dessa relationer får vi hjälp av andra, men även vi får vara till hjälp, mer och mer med det vi har gått igenom och kan bidra med. Människor som förut inte lyssnade på oss, ber oss nu om hjälp, råd och förbön. I detta vill inte vi vara arroganta utan hela tiden bevara ett tjänande sinne och en ödmjukhet som de svåra åren lärt oss. Med det inte sagt att vi inte törs säga vad vi står för och vara frimodiga i vår förkunnelse, men vi gör det med rätt attityd.



Afrika kom

Under året så besökte jag, Emelie, Kalle & Maria, Katrin samt Mats Norden med team Zimbabwe för att predika och undervisa på en stor ungdomskonferens om det apostoliska. Vi

fick vara med om så mycket, men det som berörde mig mest var att se min dotter Emelie vittna inför 600 afrikanska ungdomar på engelska – Tjohooo!! Vad stolt jag var! Vi sa efter resan att det var det bästa team vi någonsin åkt på. Alla fanns där för varandra hela tiden!

Året 2006 var året då Gud öppnade den Afrikanska dörren för oss på allvar. Våra afrikanske vänner började komma och Gud i sin godhet svarade på bön och lät allas familjer få uppehållstillstånd.

Så från Bintous och Florences familjer blev vi helt plötsligt 4 familjer till. Nu har vi ett 30-tal afrikaner i Centrumkyrkan. Gud som i unga år lagt Afrika på mitt och Anettes hjärta, sände Afrika till oss istället för att vi flyttade dit. Vi har nu vänner och medarbetare i Centrumkyrkan från Burundi, Rwanda, Elfenbenskusten och Guinea. Charles från Burundi, som kom till oss under hösten 2006, skriver nedan om "En dag som förändrade våra liv."



Charles Nshimiye:

En dag som förändrade våra liv.

Det var den 6 april 1994, det var kanske en torsdag om jag kommer ihåg rätt. Det som är säkert är att Nigeria, mitt favoritlag, spelade i African Nation Cup. Kvarter över nio den kvällen gick jag hem med min kusin (Thierry) och några kompisar. Det fanns ingen elektricitet i stan, men alla köpte batterier för att kunna

Lyssna på speciella nyheter på radion. Framför allt många Rwandiska familjer som är flyktingar i Burundi men också de som har familjemedlemmar i Rwanda. I alla händelser berörs alla i Rwanda av det som händer i Burundi. De är som tvillingar.

Specialnyheterna var undertecknandet av fredsavtalet Arusha (Tanzania) mellan å ena sidan president Juvénal Habyarimana, en man med framskjutande ställning i den auktoritära regimen i Kigali som prisar överhögheten av hutufolket och å andra sidan Major Paul Kagame, befälhavare över upproret av tutsiflyktingarna. Dessa som kämpade för att återfå sitt land.

Vid 22.30- tiden ringde telefonen, vilket inte brukade hända. Det rörde sig förmodligen om viktiga nyheter som vi väntade på. Farbror Douglas svarade i telefonen och sa: "Vad?." Sen fortsatte han med orden "Har du druckit?...etc. tills han lade på luren. Efteråt vände han sig om mot oss med en tom blick och sa: "Habyarimana är död." Än i dag känner jag hur dessa ord sårar mig som ett svärd i hjärtat. Det känns som om det var igår. Presidentens flyg sköts ner när det skulle landa i Kigali. Ombord fanns Rwandas president, Burundis president och andra personligheter från dessa två länder. Detta var början av en av den mänskliga historiens mörka sidor.

Bönder dödade bönder, präster dödade kristna och grannar dödade varandra. Folkmordet som kom efteråt dödade ca en miljon människor. Många av dem var tutsi och andra moderata hutu. Tills idag har de medverkande av folkmordet fortsatt att döda människor i regionen Greatlakes i Afrika (Rwanda, Burundi, Kongo). När folk flyr ifrån den mänskliga barbarismen som t.ex. Didier, Charles, Maeva och Mike har gjort, återfinns de varandra idag i Sverige.

De hoppas att de som bestämmer i världen som verkar upptagna någon annanstans en dag ska ge dem en chans att återse sitt land och säga "låt det aldrig hända igen".

Anette Tofters, Barnverksamhetsansvarig:

Noas Ark är ett samlingsnamn på all barnverksamhet i Centrumkyrkan. Antal barn i Noas Ark i åldern 0 -12 år den 31/12-06: 33
Antal ledare i Noas Ark: 17 ledare. Vi har haft ett verksamhetsår som har präglats av nytänkande, inspiration, nya arbetsmetoder och ett fantastiskt bra bibelmateriel. Men vi har också brottats med vår egen oförmåga och

kommer vi att klara det här? Vi har en grupp brister samt i vissa situationer en osäkerhet, mycket duktiga barnledare som gör ett bra arbete för och med barnen. Våra lokaler är inte ändamålsenliga för barnverksamhet med tanke på att vi inte får ha material, leksaker eller

andra attiraljer framme. Allt ska plockas fram och plockas undan varje söndag. Vi kan inte heller göra lokalerna barnvänliga. Men ingen barnledare har klagat!

Himlakul kallar vi de aktiviteter vi har för barn på söndagar. Det är för barn i åldrarna 4 – 12 år. Vi träffas varje söndag kl 11.00 – 13.00. Vi använder oss av ett bibelmateriel som heter "Promiseland". Det kommer från organisationen "Willow Creek" i USA. Materialet är mycket bra och ger en bra biblisk grund för barnen oavsett hur gamla de är. Materialet är fullmatat med fantastiska idéer som gör det lättare att fånga barnens uppmärksamhet.



På höstlovet arrangerade vi en höstlovsfest för barn i förskoleklass – 3:an. Det blev en höjdpunkt! Kvällen innehöll tävlingar, skattjakt, film, mat, kiosk och andakt.

Vi har tjejgrupper för flickor i åldrarna 10-13 år. De träffades ungefär fem gånger under året. Då sov de över hos varandra. Mammorna Anette Tofters och Ingrid Jurå hittade på ett roligt tema för dem. Träffarna är bra för tjejerna och ger dem tid att umgås.

Vi har haft flera tillfällen under året då vi haft filmvisning för barnen. Några gånger per år, framförallt runt jul och påsk, låter vi även barnen ha speciella pysseldagar.

I augusti månad genomförde vi en mycket lyckad hajk för barnen. På dagtid var alla barn i åldrarna 1-12 år tillsammans. Programmet innehöll bad, tävlingar och lek, lunch och fika, ansiktsmålning, fotboll, kubb och agility. Efter grillningen på kvällen åkte de yngre barnen

hem. Mellanstadiebarnen stannade kvar. De satte upp sina tält. Under kvällen hade vi bibelundervisning och bön, där flera av barnen blev andedöpta och frälsta. Kvällen avslutades med popcorn och grillade marschmallows i en fäbod långt ute i skogen. Vi tog oss dit med hjälp av en fyrhjuling och kärra.



Vi vill med vår verksamhet visa barnen att de är älskade, att de duger som de är, det vill säga har ett eget unikt värde. Det är vidare viktigt att alla barn blir sedda och får möjligheter att utvecklas i sin egen takt. Vi vill främja kamratskap och att de kan knyta viktiga kompisband med varandra. Det utesluter naturligtvis inte att de har kompisar utanför kyrkan. Våra barn bor så geografiskt spritt, så det är få som går i samma skola. De finns i Sala, Heby, Huddunge, Tärnsjö, Harbo, Vittinge och Morgongåva. Vi tror att ett samhälle blir tryggare om det finns trygga familjer, där föräldrar och barn mår bra. Ett led i detta tror vi, är att presentera Jesus för våra barn, som en vän till dem, men också som vägen till Gud.

Vi har haft regelbundna ledarträffar under året, både för planering och gemenskap.

Pär-Inge Larsson, ansvarig för Ungdomsarbetet:

Ungdomsarbetet 2006

Vi har bedrivit traditionsenligt ungdomsarbete under året med bla Vemdalenresan tillsammans med de andra kyrkorna i Heby kommun där vi hade 17 st med från oss, Kungsbergetresa i egen regi med 40 deltagare och många ungdomssamlingar både i hemmen och i

kyrkan. En viktig förändring under hösten var att låta flera vara med och ha hand om ungdomsamlingarna, så nu kan man säga att ledarna är: Katrin, Kalle, Hanna, Linda S, Gurkan, Adde, G, Mia, Jossan, samt jag, Farfar.

SMUCK

Nytt för i år var det läger som vi hade tillsammans med de andra kyrkorna i bygden. Namnet var SMUCK SMU Centrumkyrkan Korskyrkan. Vi var 50 st, varav 24 från oss, som bodde på lägergård och hade morgonandakter, lägerbål, kvällsmöten. Vi hade massor med skoj och många blev starkt vidrörda av Gud. En av höjdpunkterna var Lisebergsbesöket och sista kvällsmötet med Joel Ahlezon, när 15-20 st fick möta Gud för första gången eller på nytt.

Outreach-Hajk

Vi hade en outreachhajk i kyrkan där vi tränade på drama och dans och vittnesbörd. Sen hade vi outreach på torget i Sala, med vittnesbörd och drama och dans, en hel del människor var och lyssnade. På kvällen hade vi ett Brännpunkt-möte i Sala missionskyrka där dom hade samlat över 120 personer för LAN (data party)-helg. Bandet Brännpunkt spelade och många var där.



Brännpunkt Ungdomsmöten

Under året har nivån på ungdomsmötena höjts och det satsas numera ännu mera på dem. Vi har köpt in eget ljus (24 kannor), fiket är proffsigare (tack Agneta), förberedelserna är bättre, vi har börjat att samlas en gång i veckan och ber för Brännpunkt eftersom det är som en

skördemaskin för ungdomsarbetet. Vi hoppas att under nästa år får komma ut och köra Brännpunkt på flera ställen, eftersom vi har sett att konceptet med proffsiga ungdomsmöten håller.



Slutord

Det har inte tillkommit så många nya under året som tidigare år, så det är något vi får jobba på. Men genom vårt ungdomsarbete så har det blivit flera ungdomar frälsta under året. Gud är god mot oss!

Jan-Olov och Annette Emilson, Ansvariga för Ungdomsgården:

Ungdomsgården

Under 2006 hade vi en hel del ungdomar som kom till oss. Det har varit dominerat av killar, men nu började tjejerna att dyka upp mer och mer. Det har varit många nya ansikten under hösten. Vi var inte så många som var på ungdomsgården som "personal", vilket gjorde det lite svårt att kunna göra så mycket med ungdomarna. (det har kommit till nya medarbetare under 2007).

Vi har försäljning av godis och läsk. Vi har spel av olika slag och pingisbord. Musiken är fräsch kristen musik. Under året fixades en TV till övervåningen. Det allra underbaraste med dessa kvällar är ju att vi får möjlighet att prata med de som kommer om Jesus. Det händer inte varje gång, men det har varit flera väldigt bra

samtal. Man märker på många ungdomar att deras livssituationer inte är så roliga och trygga som de flesta av oss varit med om.

Maria Olsson, administratör:

Mötesplatsen

Det ekumeniska samarbetet mellan frikyrkorna i Heby kommun är mycket gott. I mars 2006 träffades alla församlingarna i Tärnsjö Missionskyrka där vi hade en lovsångskonferens med Bengt Johansson, pastor och musiker. Mycket uppskattat i alla åldrar. Mötesplatsen arrangerade också en gemensam gudstjänst i augusti på Älvåsa. Representanter från alla församlingarna fortsätter att träffas regelbundet.

Älvåsa

Den första sommaren på Älvåsa var lyckad. Vi var som församling bl.a. delaktiga i; ungdomskvällar, cafékvällar och jourgrupper. I styrelsen var våra representanter Karl-Arne Larsson och Peder Möller och i programrådet Karl-Gunnar Olsson.

Ny val i styrelsen Josef Larsson istället för Karl-Arne Larsson, Peder Möller sitter kvar. I programrådet är Mia Rydell ny Karl-Gunnar Olsson sitter kvar. Som församlingens valberedningsrepresentant väljs Karl-Gunnar Olsson.



Våryran

I vanlig ordning var församlingen en del av Våryran som går av stapeln en helg under våren i Heby. Vi bjöd i till fika i kyrkan, erbjöd ballongvridning och ansiktsmålning för barnen och gemenskap runt fika borden. Många Hebybor tog tillfället att komma. Våra ungdomar dansade även ute på torget, vilket är

ytterligare ett sätt att bygga relationer och bryta ner de fördomar som finns emot kristna.



Julkonserten

Första helgen i december var det dags för Julkonsert igen, kyrkan var full av förväntansfulla människor. Det som bjöds under drygt en timme kan man helt klart kalla för jul i kubik, det var de traditionella julsångerna, sketcher, jul dikt som lästes av Andreas Olsson alltså ett generationsbyte =), vi fick en försmak på jul pjäsen "Jul 2006" och sen avslutades julkonserten med att kören sjöng "Not by might" med solist Daniel Möller och dans av Åsa Norén.



Mitt arbete som administratör består av att underlätta för pastor Andreas och i samråd med honom sköta en del av det administrativa arbetet i församlingen. Detta innefattar bl.a. att färdigställa församlingsprogrammet och församlingsschemat 3ggr/år, att organisera och administrera besök av tillresande talare, team, att sammanställa statistik från församlingens olika grupper som sedan är bidragsgrundande både för bidrag från Heby kommun och EFK. Jag har även under 2006 jobbat en del med struktur och vår församlings manual.

Lovsångsteamet i CK

Vi är 14 sångare och musiker i Centrumkyrkans lovsångsteam och vi har under 2006. Som grupp är vi i mixade team delaktiga i varje gudstjänst, detta är stommen i vårt arbete och den viktigaste delen där vi får möjlighet att tjäna och lovprisa Gud i hans församling. Några av våra sångare och musiker fick möjligheten att vara med i Mötesplatsens Lovsångskonferens med Bengt Johansson i Tärnsjö Missionskyrka i mars. Det var inspirerande och uppskattat av många. Vi var som sångare med i den ekumeniska gudstjänsten på Älvåsa i augusti, båda dessa händelser kan räknas som smått historiska. Året avslutades med den traditionsenliga Julkonserten första helgen i december. Den drog fullt hus och var uppskattad som alltid.

Ledarråd

Centrumkyrkan leds av Ledarrådet, som också är församlingens styrelse. Ledarrådet består av: Andreas Tofters, 1:e pastor och föreståndare, Kiell Tofters, 2:e pastor och vice föreståndare, Karl-Arne Larsson, kassör och äldstebröder, Pär-Inge Larsson, ungdomsansv. och äldste, Maria Olsson, administratör, Peder Möller.

Tack Gud för 2006!

*Sala den 1 april 2007
Andreas Tofters
församlingsföreståndare*