

Församlingsberättelse Centrumkyrkan Heby 2009 – 2012

"Hjälper människor hitta fram till Jesus" – "En Oas av kärlek"

Församlingen Herrens Gård startade 12 mars 1989 efter det att vi under fem år träffats som "Bragdebogemenskap" i möten i f.d. ladugården i Bragdebo. Under åren 1987-1989 arrangerade vi ett flertal stora Helandeveckor under namnet "Herrens Gård". Församlingen bytte namn 2001 till "Centrumkyrkan Heby". Under 1990-talet flyttade vi runt i Heby kommun med våra gudstjänster. Vi började i Fokus Östervåla, fortsatte i nya skolan i Tärnsjö, därefter Enåkers bygdegård och missionshus. År 1998 flyttade vi till Frälsningsarméns lokal i Heby, som då ägdes av Anders Wall. Efter fem år köpte församlingen fastigheten för 800 000 kronor, och där har vi varit sedan dess. Huset är slitet och trångt med små möjligheter att växa i verksamhet.

Köp och restaurering av ny kyrka

Vid mitten av 1990-talet, då Västerlövsta missionsförsamling ämnade sälja missionskyrkan i Heby, anmälde vi vårt intresse för att köpa kyrkan. Det blev Frikyrkliga studieförbundet som 1997 blev en ny ägare, och missionskyrkan blev ett kulturhus och hantverkslokal. Köpeskillingen var 30 000 kronor. FS har sedan byggt om läktarna, lagt nytt yttertak samt anslutit fjärrvärme.

Vid nyår 2010/2011 fick Centrumkyrkan Heby köpa fastigheten av Frikyrkliga studieförbundet för 500 000 kronor. Vi förstår att detta är Guds väg för församlingen, för framtida expansion av verksamheten i Heby. Under år 2011 började vi att ombygga och restaurera missionskyrkan, som vi nu kallar för Centrumkyrkan. Frälsningsarmélokalen vid torget kallar vi för Torgkyrkan. Utöver frivilligt ideellt arbete har vi fått köpa in tjänster till stor del. Sidoläktarna görs om till mindre rum såsom gästrum, böne- & samtalsrum, barnrum (föräldrar med småbarn kan följa gudstjänsten), församlingskontor och konferensrum. Fondläktaren blir kvar som del av gudstjänstrummet.

Kyrksalens trägolv var vackert och vi planerade att slipa och behålla det. Men när vi vintern 2012 skulle lägga ned ljudkabel



Orgelfasaden i nya Centrumkyrkan.

under golvet, upptäcktes att det var fukt under, s.k. källarfukt. Vi fick bryta upp hela golvet, med grävmaskin gräva ned en meter och köra ut de stora bärande stenarna,

grusmassor och lera. Hela golvkonstruktionen gjordes om och dränering skedde runt om hela kyrkbyggnaden. Det blev mycket kostsamt, men är en god investering inför framtiden. Om ett antal år får vi nog bryta upp golvet under lilla salen och köket. Målet är att kyrksal, estrad, orgelfasad, fondläktare och rummen på läktarna skall vara färdigbyggda under våren 2013. Sedan ämnar vi bygga om lägenheten och korridoren på andra våningen till ungdomsvåning. Under kommande år skall vi restaurera Torgkyrkan, som får en inriktning för barn- & ungdomsverksamhet. Hittills har restaureringen kostat 276.811 kronor under år 2011 och 1.157.375 kronor under år 2012.

Kiell Tofters var ansvarig för byggnationen med ett team från sommaren 2011 till våren 2012. Karl-Gunnar Olsson efterträdde honom då med ett nytt team bestående av: Karl-Gunnar & Maria Olsson, Jakob & Sara Rye-Danjelsen. Västerlövsta missionsförsamling har samlingar varannan tisdag i Lilla salen i Centrumkyrkan. Under 12 års tid har Finska församlingen haft möten där varje tisdagskväll.



Ange Mari Glenéble predikar.

Förändringar ledarskap och pastor

Kiell & Gertrud Tofters var församlingens pastors- & föreståndarepar från starten 1989 till 2001, då Andreas & Anette Tofters tog över uppdraget. Hösten 2009 begärde Andreas & Anette Tofters tjänstledigt från uppdraget för att kunna starta upp en ny

församling i Sala, som Centrumkyrkan Heby skulle plantera. Men Andreas Tofters tillsammans med Dave Richards skulle ha apostoliskt ansvar för församlingen. Hösten 2009 utsågs Karl-Arne & Agneta Larsson som föreståndarepar samt ordförande i Ledarrådet och ansvarig för ekonomi. Ett pastors- & herdeteam utsågs med ansvar för undervisning, diakoni, lovsång och ungdom. Teamet bestod av Karl-Gunnar Olsson (teamledare), Petra Larsson, Maria Olsson och Pär-Inge Larsson.



Pär-Inge Larsson leder gudstjänst.

Under 2011 och 2012 har vi gradvis återgått till tidigare ordning med ett **pastors- & föreståndarepar**. Kiell & Gertrud Tofters. Det bekräftades av församlingen 2 september 2012 vid gemensam Celebration med CK Sala. Bekräftelsen skedde genom handpåläggning, förbön och profetiska budskap. Pär-Inge Larsson efterträdde Karl-Arne Larsson som ordförande i Ledarrådet sommaren 2012. Karl-Arne Larsson hade haft flera betungande uppdrag. Sedan 1987, då från första Helandeveckan har Karl-Arne varit kassör hos Herrens Gård/Centrumkyrkan (med undantag för ett år).

När Dave & Chris Richards besökte församlingen under maj 2012 påtalade de att en församling leds bibliskt av äldste och inte styrelse (ledarråd). Det föranledde att vi under 2012 bytt namn från Ledarråd till **Församlingsledning**, det ord som används i Folkbibeln i stället för äldste (1 Tim. 3:1). Församlingsledningen består av församlingsledare (äldste) och församlingstjänare (diakoner).

Församlingsledningen består nu av: Pär-Inge Larsson (äldste och ordförande /styresman /administratör – 1 Kor. 12:28), Kiell Tofters (pastor & föreståndare; Ef. 4:11), Karl-Arne (äldste, kassör & fastighet) & Agneta Larsson, Peder Möller (äldste 3 mars 2013), samt Maria Olsson (diakon med ansvar för lovsång och administration 3/3-13) och Florence Emma Anvo (diakon med ansvar för afrikaner, hemgrupp och omsorg 3/3-13). Efter dessa förändringar tror vi att vi nu har en långsiktig, renodlad och tydlig ledningsstruktur i Centrumkyrkan Heby.

Församlingsledningen har ytterst andligt, visionärt och operativt ansvar i Centrumkyrkan Heby!

- **Andligt:** Andligt huvudansvar & auktoritet inför Gud och människor.
- **Visionärt:** Uppenbarelse, Planering & Framtid.
- **Operativt:** Daglig verksamhet.

Pastors- & föreståndareparet Kiell & Gertrud Tofters har ansvar för pastoral vård samt undervisning för hela församlingen, dvs. liv & lära! I detta uppdrag ligger ett huvudansvar för församlingens olika verksamheter. Dessa uppgifter är i regel delegerade till andra ledare. Pastor & föreståndare skall primärt ägna sig åt bönen och Ordets tjänst.

Centrumkyrkan Sala

År 2010 planterade Centrumkyrkan Heby en ny församling i Sala, Centrumkyrkan Sala. Vi var 95 medlemmar innan dess i Centrumkyrkan Heby, nu övergick de 25 i Sala boende till den nya församlingen. Kvar i Heby var 70 medlemmar. Centrumkyrkan Sala hyr en f.d. affärslägenhet vid Norrbygatan i stadens centrum. Församlingarna i Heby och Sala samverkar i stor enhet samt har första söndagen varje månad gemensam Celebration. Vi har gemensam bön, särskilt under faste- & böneveckan efter nyår. Vi har redovisningsmässigt gemensam ekonomi tills vidare. Andreas Tofters fungerar som apostel för båda församlingarna. Måndags- och tisdags-förmiddagar är det Öppen kyrka i Centrumkyrkan Sala med social verksamhet och många besöker kyrkan. Centrumkyrkan Sala och dess pastor

Andreas Tofters har goda relationer och samarbete med övriga församlingar och pastorer i Sala. Centrumkyrkan Sala är nu också medlem i EFK (Evangeliska Frikyrkan) sedan 2012. Centrumkyrkan Heby är medlem i EFK sedan 2006. Kiell Tofters är sedan 2010 medlem i EFK:s styrelse.



Gudstjänst i Centrumkyrkan Sala vintern 2013.

Salt & Light

Sedan 1986 har Kiell & Gertrud Tofters haft kontakt med Salt & Light International i England. Våren 1990 besökte Dave & Chris Richards för första gången Sverige och vår församling. Sedan dess har de minst två gånger per år besökt oss, och vi har med olika representanter deltagit årligen i ledarekonferenser i England. Därtill har vi deltagit i missionsresor till Afrika ett flertal gånger. Dave & Chris Richards har under dessa år fungerat som vår apostel och andliga föräldrar samt personlig pastor för Kiell & Gertrud Tofters. Kiell Tofters tog under slutet av 1990-talet Dave Richards till ett antal församlingar i Västsverige, Västerås och Norge. Därefter har Dave & Chris Richards arbete växt i hela Norden. Sedan fem år tillbaka samarbetar de med profeten Buck Hudson.

Sommaren 2008 konstituerade vi Nordic Team, som består av pastorspar i de församlingar, som Dave & Chris Richards har apostoliskt ansvar för. I teamet ingår Kiell & Gertrud Tofters samt Andreas & Anette Tofters. Den 18 oktober 2012 i Centrumkyrkan Heby med 80 ledare från Centrumkyrkan Heby och Sala samt

Citykyrkan Västerås och Fristaden Falun avskiljdes ett apostoliskt team för området Östra Svealand, Stockholm och Nedre Norrland. Teamet heter NEAT – Nordic East Apostolic Team och består av Mats & Monica Nordén (ledare), Andreas & Anette Tofters, Paul & Mirjam John samt Kiell & Gertrud Tofters. Teamet möts regelbundet varje månad och samarbetet i regionen ökar.



Nordic Team samlad i Kåfalla hösten 2012.

Centrumkyrkan en trosförsamling

Under 1980-talet växte trosrörelsen fram i Sverige och det var en väckelse, som ledde till att nya församlingar skapades. Herrens Gård var en del av den, Centrumkyrkan är en del av trosrörelsen. Vi är en trosförsamling och förkunnar tro, som förvandlar. Många i församlingen har studerat vid Livets Ords och Arkens bibelskolor. Från bildandet 1990 tillhör Kiell Tofters TRPO – Trosrörelsens Predikantorganisation. Under våren 2012 deltog Kiell Tofters i TRPO:s predikantdagar i Ribbingebäck, strax söder om Järlåsa. Varje sommar deltar många av församlingens medlemmar i den uppbyggande Europa-konferensen hos Livets Ord.

Samarbetet i Heby kommun

Centrumkyrkan har mycket gott samarbete med övriga församlingar i Kristi kropp i Heby kommun, dels frikyrkorna dels Svenska kyrkans församlingar. Andreas Tofters tog initiativet för många år sedan till bildandet av Mötesplatsen, där frikyrkornas pastorer har kunnat mötas till samtal och bön. Mötesplatsen har vidagats till att under tre år varannan söndagskväll har församlingarna mötts till bön för bygden, församlingarna och

väckelse. Pär-Inge Larsson har under många år varit initiativtagare och motor till gemensamma möten, träffar, läger för ungdomar. Pär-Inge tillsammans med Sara & Johannes Eriksson leder varje söndagskväll Innebandy i Sporthallen Östervåla.

Under tidigare år under 2000-talet ledde Pär-Inge Brännpunkt för ungdomar i Centrumkyrkan Heby, vilket är grunden till att vår församling har så många unga mellan 20 – 32 år som medlemmar. Många av dessa har flyttat till Heby. Nu har vi få tonåringar och barn, men ber och arbetar för att vi åter skall få en ung ny generation. Profetiskt talar Gud om att det skall komma en ungdomsväckelse i Heby.

Centrumkyrkan samarbetar också med övriga frikyrkor i sommarverksamheten på Älvåsa vid Dalälven. Där möts församlingarna och där träffar vi bygdens folk. Samarbetet startade år 2006. Karl-Gunnar Olsson och Hanna Rye-Danjelsen har varit engagerade i Älvåsas styrelse.

Vi har också samarbete med prästerna i Svenska kyrkans församlingar. När ny kyrkoherde skulle installeras i Heby 2012, deltog Kiell & Gertrud Tofters som representanter för Centrumkyrkan. Under september 2012 inbjöd Kiell & Gertrud Tofters präster och pastorer till en lunch, gemenskap samtal och bön i Centrumkyrkan.



Öppet Hus, Våryra, i Centrumkyrkan Heby 2009.

Generationer och medlemmar

Under sommaren 2012 blev Lisbeth Söderberg efter många års lidande befordrad till Härligheten. Lisbeth och hennes familj har varit trogna församlingen under många år. Begravningsgudstjänsten hölls i Centrumkyrkan (Torgkyrkan), som var full av hedrande och sörjande deltagare. Det var en mäktig stund, då vi fick ta avsked av Lisbeth för att snart återses tillsammans i Paradiset. Församlingen sörjer med maken Lennart samt barnen med familjer.

Lisbeth var inte gammal, men vi ber att en ung generation skall ta över församlingen. Vi skall vara en församling där flera generationer arbetar och trivs tillsammans. Andliga fäder och mödrar hjälper unga att utvecklas och komma på rätt plats som ledare. Under senaste året har många unga i församlingen ingått äktenskap och bosatt sig i Heby, vilket lovar gott inför framtiden. Ledarskapsskolan som startade sommaren 2011 med 24 deltagare tränar unga människor för ledaruppgifter i församlingen. Flera av dessa fungerar redan som ansvariga ledare. Under 2012 fick deltagarna träna i predikan och flera av dessa predikar nu i församlingens söndagsgudstjänster.



Gudstjänst i Centrumkyrkan Heby vintern 2013.

Under 2012 har vi inte fått välkomna nya medlemmar, men vi ber att det skall bli ett genombrott åter 2013. Samtidigt sänder vi ett brev till samtliga medlemmar, där vi önskar svar om fortsatt eller avbrutet medlemskap. En del har flyttat från orten till andra orter i Sverige och utomlands. Målet är att under 2013 hos alla medlemmar få ny överlåtelse till Kristus och församlingen, så vi blir 70 aktiva, brinnande, överlåtna och trofasta medlemmar.

Verksamheter

Vi bygger församlingen i inre enhet som ger yttre slagkraft enligt profetord av Roger Larsson, som besökte oss under hösten 2012. Den inre enheten bygger vi genom våra söndagsgudstjänster, hemgrupper, barnverksamhet och söndagsskola, tonårsarbete, sport, sång och musik. Det gemensamma byggarbetet i nya Centrumkyrkan är också församlingsbyggande i inre enhet. Vid varje gudstjänst är det många som tjänar genom förkunnelse, lovsång, ljud och teknik, mötesledning och värdskap, servering, osv. Under veckorna fungerar olika städgrupper. Solweig Möller efterträdde Anette Tofters som ledare för söndagsskolan och har fungerat som sådan under många år. Under 2012 efterträddes Solweig av Ann-Sofie Eriksson. Pär-Inge Larsson leder ungdomsarbetet. Maria Olsson leder lovsång och musik samt ansvarar för den årliga Julkonserten.

Vi engagerar oss i yttre arbete i lokalsamhället genom engagemang i skola, politik, utveckling av bygden, Hela Människan, medlemmars arbete i vården, städdagar hemma hos människor, Våryra i och ansvar i Heby tätort. Karl-Arne Larsson har under många år varit politiskt aktiv i Heby kommun på viktiga poster.

Regelbundet inbjuder Centrumkyrkan externa tjänstegåvor för att allsidigt bygga upp församlingen. Apostlarna Dave & Chris Richards, Mats & Monica Nordén, Andreas & Anette Tofters, Edmond & Faith Kivuye har under 2012 besökt oss. Profeterna Buck Hudson, Roger Larsson, Lars Lindkvist och Mikael Skogsén, evangelisterna Bill Löfbom och Carl Olof Hultby har hjälpt oss. Bibellärare Daniel Elvelyck undervisade om blodsförbundet under påsken.

Missionsarbete

Under fem år har Centrumkyrkan varit engagerad i missionsarbete i länderna Rwanda, Burundi och DR Kongo. Eftersom det kom många från dessa länder till församlingen för några år sedan, var det naturligt att engagera sig i dessa länder. Kiell Tofters har sedan 2008 besökt dessa länder.

Petra Larsson besökte också länderna 2010. Centrumkyrkan stödjer en pastorsfamilj i Goma, DR Kongo med 2000 kronor per månad. Förhållandena i Goma och östra Kongo är mycket besvärliga med mycket våld, oro och fattigdom. Just nu har familjen fått fly till Kampala, Uganda, där de blir, till dess situationen har blivit lugnare och stabilare i östra Kongo. I Rwanda har vi en god kontakt med Alex Badega, som från första dag har varit en stor hjälp och god medarbetare. Alex utbildar sig nu på universitetet i Kigali, och siktar på att fortsätta som förkunnare av evangeliet om Jesus Kristus och Guds rike. För ett par år sedan hjälpte vi Rose Umuringa, Rwanda, att besöka sina tre tonåringar i Sverige.



Väckelsemöte med Edmond & Faith Kivuye under Väckelse Touren i Pingstkyrkan Sala. Samarbetet med kyrkorna i Sala är mycket bra.

I Burundi har vi samarbetat med pastor Edmond och Faith Kivuye samt direktor Aline och läkare Euloge Muryango. Deras organisation heter African Revival Ministries och deras församling Eglise Vivante de Jesus Christ. Edmond och Faith har tidigare besökt Centrumkyrkan Heby liksom Euloge och Aline. Under hösten 2012 genomförde Kiell Tofters tillsammans med Edmond & Faith Kivuye en tre veckors väckelse tour i Sverige, då 17 olika kyrkor och samlingar besöktes. Syftet var att inspirera till väckelse och bön i Sverige och lära oss av den Östafrikanska väckelsen. Det var ett stort planerings- och genomförandearbete.



Församlingens barn vid 20-årsjubileet 2009.

Under senhösten 2012 åkte Kiell Tofters tillsammans med Dave Richards under tre veckor till Zimbabwe och Kenya. Till Kenya kom också ett team med ytterligare medarbetare från England och Sverige. I teamet ingick pastor Paul John, Fristaden Falun. Det var en lärorik och utmanande missionsresa. Under mars 2012 reste Kiell & Gertrud Tofters till Jakobstad, Finland, där de undervisade och predikade i Ebeneserkyrkan, vars pastor är Stefan Löf. Temat för helgen var Guds rike. Stefan Löf tillhör Nordic Team.

Framtiden

Vi drömmer, ber och arbetar om att Centrumkyrkan Heby skall växa och gestalta Guds rike i Heby. Vi vill göra Kristi lärjungar och efterföljare, döpa människor till Kristus samt undervisa dem att hålla allt vad Jesus har befallt. Vi vill vittna om Jesus i den Helige Andes kraft i Heby och ända till jordens yttersta gräns. Vi vill vara trogna uppdraget att bygga församlingen.

Bragdebo Gård den 20 februari 2013

Kiell Tofters

